

Aulum Vinding Vind Valgmenighed



Fresco af Niels Larsen Stevns „Kristus og Synderinden“ Farisæerne vil have kvinden stenet, men Jesus siger: »Den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten på hende.«(Joh.8,7) Fra over døren i våbenhuset i Vrensted kirke, Ålborg Stift. Foto: Privat

November 2017 - Februar 2018



Valmenighedens personkreds

Bestyrelse

Formand Carsten Bjerrum, Vind,
Telefon 97 43 02 20

Næstformand Martin Bonde, Vind

Kasserer Mariane Andersen, Sørvad

Øvrige Medlemmer

Eva Højbjerg Madsen, Sørvad

Anja Bendesen, Sørvad

Suppleant Pernille Kristensen, Brande

Forretningsfører

Harald Nielsen, Søndermarken 11,
7490 Aulum Telefon 23 82 40 53
e-mail: hnaulum@fiberpost.dk der kontaktes
for adresseændringer og forsendelse af
kirkeblad.

Valgmenighedspræst

Ronald Risvig, Holstebrovej 9, 7490 Aulum,
telefon 97 47 24 13
e-mail: ronald-risvig@hotmail.com Træffes hele
døgnet og alle dage, undtaget annoncerede
feriedage.

Kirkebetjeningen

Organist: Jane Vennersdorf

Afløser: Åse Leth

Kirkesangere: Simone Frøkjær Jensen,
Irene Særkjær.

Afløser: Nina Hauge Særkjær og Åse Leth
Kirketjenere: Tage Hansen, Irene Særkjær og
Simone Frøkjær Jensen

Valgmenighedens husorkester

Peder Fonager, harmonika. Bent Grønbæk
Olesen, violin. Rasmus Skou, trompet. Jane
Vennersdorf, klaver og sang

Kirkebladet redigeres af

Valgmenighedspræst Ronald Risvig
Opsætning og Lay Out sker i samarbejde
med Aulum Bogtryk & Offset

**Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed er en
åben menighed** Gudstjenester, koncerter,
foredrag mv. er åben for alle interesserede,
også ikke medlemmer.

Medlemskab

Oplysninger om evt. medlemskab og hvad det
indebærer, gives ved henvendelse til
formanden eller præsten.

Læs mere om valgmenigheden på:
www.avv-valgmenighed.dk



Følg os på Facebook

Kirkelige handlinger

Dåb

Aftales med valgmenighedspræsten i god tid.
Præsten sørger for fødselsanmeldelsen.

Vielse

Aftales med valgmenighedspræsten i meget
god tid. Parrets dåbsattester og en
prøvelsesattest, som udstedes af
borgmesterkontoret i den kommune, hvor én
af partnerne bor, sendes eller afleveres til
valgmenighedspræsten.

Begravelse

Tidspunkt aftales først med
valgmenighedspræsten. Dødsfaldet anmeldes
desuden til begravelsesmyndigheden
(sognepræsten). Dette kan ske via bedemand
eller valgmenighedspræsten.

Foto og video

Ved dåb kan det foretages efter
gudstjenesten. Ved vielse er det ved ind- og
udgang. Ved begravelse i god tid før
begravelsesgæsterne kommer

Vi har brug din E-mail:

Vi vil gerne kunne sende en e-mail i
passende tid før et arrangementet. Send
gerne din e-mail til vor forretningsfører
Harald Nielsen e-mail:
hnaulum@fiberpost.dk Så modtager du
fremover en „husker“. På forhånd tak.

Kirkespejl

Viøde

Jane Vennersdorf og
Alexander Bylov Vennersdorf

Pia og Thomas Bjerregaard Nielsen

Døde

Maja Aagaard Mikkelsen

Bestyrelsen



Ved første bestyrelsesmøde efter sommerferien blev bestyrelsen fotograferet i præstegårdshaven. Fra venstre Martin Bonde, Pernille Kristensen, Anja Bendesen, Mariane Andersen, Carsten Bjerrum og forretningsfører Harald Nielsen. Præsten står bag ved kameraet!

Babyrytmik i valgmenigheden

Første hold begyndte i sensommeren 2017 og man kan stadig nå at være med inden jul. Det er onsdag den 25. oktober og onsdag den 29. november kl. 10:00-11:30 i Præstengården Holstebrovej 9, Aulum Efter nytår starter et nyt hold op. Det foregår også på onsdage kl. 10:00 – 11:30 Første gang onsdag den 10. januar

For yderlige oplysninger:

Skriv eller ring til valgmenighedens organist Jane Vennersdorf.
E-mail: janevennersdorf@hotmail.com
Telefon 22 37 66 47 ligesom der kan læses nærmere på valgmenighedens hjemmeside
www.avv-valgmenighed.dk

Frisen



Efterårsfarver med Alex Garff sidste strofe fra „Septembers himmel er så blå“ Nr. 335 i Højskolesangbogens 18. udg.

Frisen er et gennemgående motiv i kirkebladet og skal samtidig vise hen til noget gennemgående og afgørende i vort liv. Denne gang er det efterårets farver, der minder os om livets mange farver. Vinterens kulde, forårets og sommerens modning og vækst over efterårets høst. Samtidig et billede på årets og livets cyklus. Med Alex Garffs ord sat ind sammen med livet mange farver – bliver vi mindet om, hvad der

er livets mening. Såvel farver som ordene er til eftertanke, meditativ refleksion, lad begge dele falde til ro i sindet. Lad det „komposterer“ og vær åben for hvilken indsigt, der kan stige op, som bobler fra havets bund.

„Hvis modenhedens milde magt af livet selv du lærte da slår bag falmet rosendragt dit røde hybenhjerter“.



Mennesker imellem

I klummen „Mennesker imellem“ beder redaktøren et menneske med noget på hjerte skrive et indlæg. Denne gang er det fra Preben Kok, der fra 1986 og indtil for få år siden var sygehuspræst på Vejle Sygehus. Preben Kok har udgivet mange publikationer og er måske især kendt for bogen „Skæl ud på Gud“ Informations forlag 2008 og fra TV udsendelserne „Skriftestolen“ og „Hvad ved præster om kærlighed?“. Og i oktober i

år udkom bogen „Slip Livet Løs“, der danner baggrund for foredraget på højskoledagen den 7. januar, hvad der kan læses nærmere om her i bladet. Ligesom Preben Kok. Her bringer vi en kronik, der udtrykker noget af det Preben Kok (også) har på hjerte.



Foto: Privat

Preben Kok

Er vi frie mennesker? - Er den frihed vi har – når det kommer til stykket – den frihed, som reelt set gør os frie?

De fleste danskere vil vel uden tøven sige, at de oplever sig som frie mennesker.

For det første kan vi stort set acceptere det, som forvaltningen af samfundet byder os. Vi ved, at der er noget, som vil os det godt, og som giver mening i vores hverdag. Vi skal køre i højre siden af vejen, vi skal modtage undervisning og uddannelse, vi skal overholde den lov, som er ens for os alle, og vi skal betale skat for at kunne have velfærdsgoder.

For det andet har mange af os fri tid og mange valgmuligheder. Vi vil helst have adgang til det bedste fra alle verdener, som vi kan bruge til at gøre, hvad vi vil, til at træffe egne valg og bestemme selv. Og det gør vi så, og vi nyder at kunne det.

Jeg vil tillade mig at stille spørgsmål ved, om denne adfærd reelt set gør os frie?

Hvis vi hele tiden kan leve frit og vælge frit, så bliver andre mennesker reduceret til at være flytbare figurer i vort eget livs sceneri – og det kan meget let blive en forfladiget verden, som kun har én værdi: Min egen frihed! Bliver det ikke en meget ensom verden, når jeg er den eneste, der har virkelig betydning for mig?

Hvis vi kun tager hensyn til vores egen frihed, kommer vi meget let ind i en brug-og-smid-væk vane, hvor tingene ikke længere har værdi for os, hvis ikke de er sjove eller nyttige eller kan give os noget, vi vil have. Denne mentalitet medfører et overforbrug både af ting og af mennesker - for dem, vi er knyttet til, har jo kun værdi for os, så længe de tilfredsstill os. Og når de ikke mere gør det, så skal de skiftes ud med nogle nye, der kan tilfredsstille vore behov for noget nyttigt, noget præsentabelt og brugbart. Er denne brug-og-smid-væk mentalitet med dens overforbrug den verden, vi ønsker at leve i?

Jagten på den ultimative frihed

Vi bliver nødt til at se i øjnene, at jagten på vores egen ultimative frihed betyder, at vi ikke kan opretholde værdifulde relationer og forhold i livet. For kan vi have noget værdifuldt uden at ville passe på det? Vi vil jo nødtigt miste det, og så nødtigt udsættes for tabet.

At passe på det værdifulde medfører at vi må sætte grænser for, hvad vi vil tillade os selv. Og hvis vores ypperste målsætning er vores egen frihed, så vil vi jo undgå alt det, der kan begrænse den. Det vil sige, at vi ikke vil gøre os afhængige af noget eller nogen.

Den totale frihed har altså bivirkninger, som er værd at være opmærksom på. Det værste ved mange af de bivirkninger er, at man

vænner sig til dem så hurtigt, at man dårligt nok lægger mærke til dem. Vi er ikke bevidste om hvilken pris, vi betaler for friheden, og hvad vi netop *ikke får* i det såkaldte frie liv. Det betyder, at friheden æder af vores velvære og mentale sundhed, og at den såkaldte frihed gør os ensomme og sårbare, uden at vi mærker det.

Men konsekvenserne er der alligevel: vi er blevet mere syge og mere udsatte, og vi står alene med det.

Når vi selv fylder det hele, kommer vi let til at overvurdere vores egen indflydelse på vores liv. Vi mener, at vi selv vælger, hvad vi vil, og hvad vi gør – og når vi selv vælger, så har vi jo magten til at bestemme. Og så bliver vi indfanget: for en grundlov i vores sind siger, at det er den, der har magten, der også har ansvaret. Og den, der har magten og ansvaret er derfor også den skyldige, hvis noget går galt.

Skyldfølelsens åg

Dette er baggrunden for, at så mange alvorligt syge mennesker i dag føler, at de selv er skyld i deres sygdom. For de havde jo valget til at gøre noget andet, og så havde de dermed også kunnet undgå at blive syge. Det lyder så ligetil, og alligevel er det helt forkert. For det tankesæt, der ligger bag denne argumentation, tager ikke realistisk hensyn til hvilke kræfter i livet, der er på spil her.

For 50 år siden sagde man, at 'sygdom er hver mands herre'. Det betød, at når man blev ramt af en lidelse, så blev man patient (patient (og på engelsk): den der må være tålmodig) – men man blev stort set aldrig ramt af skyld. For bortset fra rygning, så var det kun ubetænksom omgang med maskiner eller kemikalier, der kunne få den tanke frem, at man selv var skyld i den sygdom, der havde ramt.

Men sådan er det ikke i dag. Vi siger ikke længere, at 'sygdom er hver mands herre'. Det er blevet ganske almindeligt, når man rammes af en sygdom, at det første man tænker på, er: hvad kunne jeg selv have gjort, for at det var blevet anderledes. Har jeg haft for travlt? Har jeg haft et for dårligt immunforsvar? Har jeg spist forkert? Har jeg dyrket for lidt motion? Hvad har jeg gjort forkert?

Dette spørgsmål kommer så hurtigt og naturligt frem, fordi vi tror, at vi vælger alt i vores liv, fordi vi jo er frie mennesker, der ikke er bundet af noget.

Men det er ikke sandt. På de mest grundlæggende områder i livet er vi ikke herre over tingene. Og derfor heller ikke den ansvarlige og den skyldige. *Dette er et regnskab som vi alle kan få glæde af at regne nøje igennem!* Så vi ikke skal være skyldige, hvor vi ikke er det.

En sætning fra Bibelen siger – let omskrevet: Giv mennesket, hvad menneskets er og Gud, hvad Guds er.

For mennesket kan ikke – i hvert fald i det lange løb – leve værdigt som herre i sit eget liv. Solen står op, uanset hvad vi bestemmer. Regnen falder, om vi synes om det eller ej. Og helt grundlæggende kan mennesket ikke forplante sig alene. Vi må gøre os afhængige af et menneske af det modsatte køn eller af sundhedsvæsenets hjælp, for at næste generation kan komme til verden. Og når vi er afhængige og begrænset af vores egen formåen, sker der noget vigtigt uden for os selv, som bliver større, end hvad vi selv kan.

Vi bliver først givet den frugtbare frihed, når vi opgiver magten til selv at skaffe os den.

Preben Kok

EN REJSE TIL FÆRØERNE „Dit hjertes øer“

for medlemmer af
Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed
og andre interesserede
Den 10. - 17. juli 2018



Foto: Erling

Færøernes nordligste bygd Vidareidi

Færøerne er kontrasternes rige og minder os på forunderlig vis om menneskelivet og sindets mange veje. Efter blot kort tids vandring på fjeldet eller en sejltur på det blyfarvede hav, mellem de atten øer, da er vi klar over, hvilke kræfter der er på færde. Færøerne kaldes også „De fjerne øer“, men er ikke langt væk da spændingen mellem natur og kultur på de atten grønne øer minder os om vor egne eksistentielle lag. Og det maner til ydmyghed og eftertænksomhed - at møde „Dit Hjertes Øer.“ Færøerne er af National Geographic døbt „Verdens smukkeste ørige“ og gennem syv dage skal vi møde færingers der fortæller om kirke, kunst, kultur, samfund og historie. Smage kulinariske specialiteter og ikke mindst møde stor gæstfrihed

PROGRAM

Tirsdag den 10. juli Afrejse fra Billund. Afrejse kl. 20:00. Flyveturen varer knap to timer. Ankomst til Vagar lufthavn kl. 21:00 lokal tid og herfra er der godt en times kørsel med fælles bus til Klaskvig, Færøernes næststørste by, med knap 5000 indbyggere. Her skal vi bo på Hotel Klaskvig.

Onsdag den 11.juli Formiddag: Morgenmad og morgensang og fortælling. Senere skal vi på guidet tur rundt i Klaskvig, Færøernes næststørste. Det bliver dels i bus og dels på gåben. Bl.a. besøger vi Christians Kirken med udsmykning af Joakim Skovgård, ligesom vi skal høre om Den Kongelige Monopolhandel – En speciel svensk kvinde, ligesom der bliver tid på egen hånd og mulighed for en let gåtur på fjeldet højt over byen. **Midt på eftermiddagen** kører vi til Vidareidi Færøernes nordligste bygd, hvor Barbara levede som præstekone, hende skal vi høre om. Aftensmaden (fugle) nydes hos Elisabeth (er med i rejsens pris) inden vi kører hjem ved 20 tiden. Hjemme på hotellet runder vi dagen af med aftensang.

Torsdag den 12. juli Formiddag: Morgenmad og morgensang inden vi kører til Tórshavn verdens mindste hovedstad, der er en perle at bevæge sig rundt i. Byen emmer af historie bl.a. på det gamle tingsted Tingenes, verdens ældste parlament. Eller på Skansin, der blev anlagt som et forsvarsværk mod sørøvere. Ligesom flere personligheder har levet her, bl.a. Færøernes vel største kulturpersonlighed digteren, maleren og komponisten William Heinesen (1900-1991) Med dansktalende færøsk guide skal vi på rundtur. Dels med bus og dels på gåben. Formiddagskaffen nydes undervejs og er for egen regning.

Om eftermiddagen kører vi til Vestmanna, hvor vi sejler ud til de storslåede fuglefjelde ved Vestmanna Bjørg. Er vejret med os kommer vi helt ind mellem grotterne og bådføreren der har sejlet her i mange år fortæller under sejladsen. Før sejlturen kan vi evt. nå en kop kaffe ved Vestmanna (ikke med i rejsen pris). Efter sejladsen spiser vi aftensmad i Vestmanna hovedret og dessert med kaffe (er med i rejsens pris) På vej tilbage til Klaskvig gør vi holdt i den smukke bygd Kvivik med de unikke udgravninger fra vikingetiden.

Fredag den 13. juli Formiddag og tidlig eftermiddag: Morgenmad morgensang og fortælling. Herefter heldagstur til Kalsóy, hvor vi besøger en af øens driftige bønder og hører om livet her. Vi får fortællingen om Sælkvinden og ser den over to meter høje skulptur kunstneren Hans Pauli Olsen skabte af hende for få år siden. Vi vandrer ud til fyret på toppen af øen (hvor de fleste kan være med) For de der ikke vandrer arrangeres der alternativt besøg på øen. Eftermiddagskaffen nydes i fællesskab (med i rejsens pris) tilbage i Klaskvig spiser vi aftensmad på hotellet. Dagen rundes af med aftensang

Lørdag den 14. juli. Morgenmad og morgensang og lidt tid på egen hånd i Klaskvig inden vi kører til Gøte og ser den gamle by, hvor vi også hører om striden mellem vikingekongerne og spændingen mellem hedenskab og kristendom. Vi ser den nye og smukke kirke med Tróndur Patursson unikke glasudsmykning. Vi kører mod Gjógv, (kløft) og lægger vejen forbi Funningur, hvor de første vikinger holdt til og videre med opstigning gennem hårnålesving inden det går nedad til Gjógv med den unikke naturhavn. Her nyder vi bygdens ro og får en guidet rundvisning. For de der vil, er der mulighed for at gå lidt på fjeld sammen med Ronald Risvig. Der er fælles eftermiddagskaffe (er med i rejsens pris) på den smukke og unikt beliggende restaurant Gjárgardur inden vi kører videre til Tjørnuvik.

I Tjørnuvik, der ligger med fjelde på tre sider og Atlanterhavet skyldende ind mod stranden går vi på byvandring sammen med en af bygdens 65 beboere. Inden aftensmaden er der koncert i kirken med Kingokoret. En musikalsk oplevelse, hvor vi præsenteres for den helt specielle Færøske tone. Vi slutter med aftensmad, sang, musik, samvær med Kingokoret og kædedans. Det hele foregår i bygdehuset

Søndag den 15. juli Morgenmad inden vi kører til Fuglefjord (20 min. kørsel) her er der morgensang og fortælling i Kirken eller Kulturhuset. Vi hører om Fuglefjords historie og Færøsk Kirkeliv. Vi deltager i Gudstjenesten, hvor der almindeligvis deltager omkring 150 personer. Herefter er vi, i mindre gruppe, på besøg i færøske hjem til middagsmad og samvær - Den færøske familie er vært og tager jer måske med på en lille søndagstur. Om aftenen samles vi i kirkens lokaler eller kulturhuset med vore færøske værter til spisning – og udveksling af sang-og musik og fortællinger og danser måske også kædedans.

Mandag den 16. juli Morgenmad og morgensang inden vi igen besøger Tórshavn og Brødremenigheden (de færøske baptister) Vi hører om deres kirke-og gudstjenesteliv, der bl.a. indeholder stor musikalsk udfoldelse. Der bliver tid på egen hånd i Tórshavn og mulighed for at besøge den katolske kirke og Færøernes Kunstmuseum, hvor der vil være guidet rundvisning.

Om eftermiddagen kører vi til Kirkjubøur, vel Færøernes vigtigste historiske sted. Vi ser Magnus Katedralen og Færøernes ældst fungerende sognekirke. Begge ligger de side om side med den gamle kongsgård, hvor familien Patursson har boet gennem atten generationer. Vi skal opleve den specielle stemning dette historiske sted har og høre fortællinger om Færøernes tidlige tider. For de der har lyst er der, sammen med Ronald Risvig som guide, vandretur til Kirkjubøur over fjeldet fra Tórshavn. En let tur på cirka 2½ time, som de fleste med bare nogenlunde kondition kan klare. Øvrige køres i bus. Der spises lammegryde i røgstuen, kongsbonden Jóannes Patursson serverer og fortæller såvel før som under middagen.

Tirsdag den 17. juli Morgenmad og morgensang og fortælling og pakke. Lidt tid på egen hånd i Klaksvig inden vi kører vespå mod lufthaven og gør holdt på udvalgte steder og vi besøger det færøske krigsmuseum og den skønne bygd Gåsedalen inden vi ankommer til lufthaven ved 16 tiden. Afrejse mod Billund kl. 18 og hjemkomst kl. 21.00 (aftensmaden kan indtages om bord og er for egen regning)

Rejseleder og guide er valgmenighedspræst Ronald Risvig der har boet og rejst meget på Færøerne siden 1981. Og færingen sognepræst Hans Eiler Hammer der også er fast chauffør.



„Kæmpen og Kællingen“ i brænding ved Tjørnuvik. Foto Peder Palshøj Pedersen

Vi bor på Hotel Klaksvik også kaldet Sømandshjemmet. Her er det, som det sidste af de færøske hoteller, stadig ikke tilladt at nyde øl, vin eller spiritus. Det er moderne værelser med eget bad og toilet. Læs mere på www.hotelklaksvik.fo

Pris på delt dobbeltværelse Kr. 11:500,00 **Pris på enkeltværelse** Kr. 13.600,00 Inkl. fly, lufthavnsskatter, fuld forplejning på Færøerne, morgenmad, madpakke, aftensmad (eftermiddagskaffe undtaget) al transport med egen bus og alle fælles entreer, guider mv. på Færøerne.

Tilmelding: Snarest muligt og senest 1. marts 2018: Der er 35 pladser. Alle kan tilmelde sig efter princippet: „først til mølle“. **Rejsen gennemføres ved minimum 20 deltagere.**

Betaling: Der betales i tre rater. 1. rate kr. 3.500 ved tilmelding 2. og 3. rate på hver kr. 4.000 ved dobbeltv. og kr. 5050 ved enkeltv. Sidste rate skal være betalt senest den 20. februar.

Ved afbestilling før 20. februar tilbagebetales hele beløbet fratrukket kr. 1.000,00 Ved afbestilling efter 20. februar tilbagebetales der ikke noget.

Rejsegarantifonden:

Rejsen arrangeres i samarbejde med Atlantic Airways der er teknisk rejsearrangør og medlem af rejsegarantifonden medlem nr. 1208

Afbudsforsikring: Det anbefales at den enkelte selv tegner en sådan – forhør ved dit forsikringselskab.

Oplysninger i øvrigt: Skriv eller ring til valgmenighedspræst Ronald Risvig – Der sender tilmeldingsblanket med oplysning om betaling, konto nr. mv. E-mail: ronald-risvig@hotmail.com Telefon 97 47 4 13

Optaktsaften: Onsdag den 15. november „Dit hjertes øer“ Gennem sang-musik-fortælling og filmklip får vi et mineportræt af Færøerne. Vi begynder i Aulum Kirke kl. 18:30 Hvor færingen Hans Martin Hammer, der er under uddannelse som klassisk sanger synger og spiller færøske viser, salmer og sange som han selv akkompagnerer på guitar. Efter koncerten går vi i præstegården Holstebrovej 9 Hvor færingen, sognepræst Hans Eiler Hammer tager os med på en billede-og filmfortælling om færøsk historie, samfund og kultur. Valgmenighedspræst Ronald Risvig introducerer os til selve rejsen. Aften er åben for alle. Pris kr. 50,00 for kaffe/ the og brød.

Optaktsdag i foråret 2018:

For alle tilmeldte arrangeres der en fælles optaktsdag i foråret med yderlig oplysninger om rejsen og fortælling om Færøerne. Dato tid og sted oplyses senere



Fuglefjord på Østerø

SAMMENHÆNG HELHED OG MENING

Højskoledag søndag den 7. januar 2018



„Vinger“ Skulptur af Erik Heide

Aulum Højskoleforening
Vinding-Vind Foredragsforening
Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed

Velkommen til højskoledag



Foto: Peder Palshøj Pedersen

Valgmenighedspræst Ronald Risvig

Efter 15 år med Højskoleweekend vælger vi i år at indbyde til højskoledag. Med gudstjeneste og inspirerende foredrag, musik, sang og fortælling, der kan give næring til samværet, samtalen og dagliglivet byder vi velkommen til ovenstående tema. For hvordan navigerer i en opsplittet og kompleks verden, med højt tempo og konstante og hurtige forandringer, der nok kan bibringe en og anden åndenød – såvel fysisk som mentalt. Hvordan finde ind til en kerne af liv – fyldt med ånd, sammenhæng, helhed og mening? Det har vi ikke de færdige svar på, men vi stiller nogle spørgsmål og rejser nogle problemstillinger og lægger op til fælles samtale om mulige veje at gå.

PROGRAM

Kl. 10:30 – 11:30

Gudstjeneste I Aulum Kirke ved valgmenighedspræst Ronald Risvig. Gudstjenestens salmer, musik, tekster og prædiken belyser dagens tema.

Kl. 11:45 – 12:30

Frokost i Aulum Fritidscenter

12.30 – 12:45

Velkommen

12:45 – 14:45

„**Slip Livet Løs**“ Foredrag ved Preben Kok, mangeårig sygehuspræst ved Vejle Sygehus, forfatter til bl.a. bogen „Skæl ud på Gud“ og medvirket i flere TV udsendelser herunder: „Skriftestolen“ og ligeledes en meget brugt foredragsholder. Om sit foredrag siger Preben Kok:

„Et gammelt visdomsord siger: Hvor der er helhed, er der altid mindst to sandheder, der er sande på samme tid. I de sidste 40 år har vi i mange af livets væsentlige forhold glemt den ene af de to sandheder. F. eks. at man skal afblomstre for at kunne sætte frugt. Det er der nu ved at blive rettet op på. Hvordan? I den forbindelse spiller tro og kirke en særlig rolle. Hvilken?“ Med varme, indsigt og humor giver Preben Kok sit bud på nogle svar og pejlemærker. Læs mere om Preben Kok på www.prebenkok.dk

Efter en times foredrag synger vi et par sange og Preben Kok inviterer herefter tilhørerne til at komme med spørgsmål og eller kommentarer- inden han runder sit foredrag af.



Foto: Privat

Preben Kok

Kl. 14:45 – 15:15

Kaffepause

Kl. 15:15 – 15:45

Musikalsk indslag og nogle fællessange til belysning af dagens tema ved organist Jane Vennersdorf og kirkesangere Simone Frøkjær Jensen og Irene Særkjær og valgmenighedspræst Ronald Risvig.



Foto: Privat

Jane Vennersdorf



Foto: Privat

Simone Frøkjær Jensen



Foto: RR.

Irene Særkjær

Kl. 15:45 – 17:15 „Folkevisdom som pejlemærker – hvad eventyret gemmer“



Foto: Privat

Fortælling ved Lise Marie Seidelin Nedergaard Fortæller, der optræder i ind- og udland, samt sangskriver og papirkunster. Kunstnerisk leder af International Storytelling Days. Formidler og scenografisk medarbejder i Børnekulturhuset Fyrtøjet, Odense. . Vi skal høre to eller flere fortællinger fra forskellige kulturer, der har det til fælles, at de rummer en overleveret indsigt om, hvad der midt i de menneskelige dramaer om liv og død, sandhed og løgn, skaber sammenhæng, helhed og mening. Lise Marie vil efter sine fortællinger gerne i dialog med tilhørerne og giver sit bud på, hvordan eventyrenes dybere indsigter kan få plads i samfundet og livet mennesker imellem. Læs mere om Lise Marie på: www.fabulo.dk

Kl. 17:15

Tak for i dag og suppe til at gå hjem på.

**Søndagens Gudstjeneste foregår i
Aulum Kirke, Kirkegade 20, Aulum**

**Alle foredrag og al forplejning foregår i
Aulum Fritidscenter,
Markedspladsen 10, Aulum**

TILMELDING OG PRISER

Hele dagen inkl. og fuld forplejning kr. 350,00
Frokost - Foredrag m/Preben Kok og kaffe kr. 225,00
Kaffe – Fortælling m/Lise Marie S N og suppe kr. 225,00

Drikkevarer betales særskilt

Tilmelding kan ske på to måder

Enten ved at tilmelde sig på Valgmenighedens hjemmeside
www.avv-valgmenighed.dk
hvor der findes et skema, som udfyldes og sendes via hjemmesiden.
Eller direkte til valgmenighedspræst Ronald Risvig – Telefon 97 47 24 13
eller ronald-risvig@hotmail.com

**Tilmelding så tidligt som muligt og senest den 4. januar
Betaling sker ved indgangen**



*„Min sjæl, du har af alt på jord
i tanken og din tunges ord
de allerbedste vinger,
og friest er dit åndefang,
når dybt du drager det i sang,
så højt i sky det klinger.“*

Grundtvig
Salmebogens nr. 10, vers 2

Kommende arrangementer i Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed



31. oktober „Syng dansk aften i valgmenigheden“ En aften hvor vi synger fra hjerte til hjerte og hvor vi synger

sammen og synges sammen – for det er hvad sangen kan. Jane sidder ved klaveret og vi har forberedt nogle sange, ligesom der er plads til at ønske sange og en eller to solonumre fra Jane. Det er i Præstegården Holstebrovej 9 Alle er velkommen Der servers kaffe/ the og brød kr. 25,00

05. november Alle helgen gudstjeneste Vind Kirke kl. 10:30 Vi mindes de døde, der er gået bort i årets løb og alle de der ikke længere er i blandt os, men lever i vor erindring og fortællinger.

09. november „Billeder og fortælling om de Vestindiske øer“ Den 31.marts 1917 blev Dannebrog strøget for sidste gang over De Vestindiske Øer. 246 års dansk kolonihistorie var forbi. De Vestindiske Øer blev overdraget til USA. Det er i år 100 år siden. Det vil vi markere med et lysbilledforedrag om De Vestindiske Øer ved forfatter og film- og Tv-producent **Ebbe Larsen**, Odense. Foredraget afholdes i samarbejde mellem Vinding-Vind Foredragsforening. Vinding Kultur- og Trivsel og Aulum Vinding Vind Valgmenighed. **Sted. Landsbycenter Vind kl. 19:00** Entré inkl. kaffe og brød: kr. 100,00

15. november „Dit hjertes øer“ Gennem sang-musik-fortælling og film får vi et mineportræt af Færøerne. Vi begynder i Aulum Kirke kl. 18:30 Hvor færingen Hans Martin Hammer, der er under uddannelse som klassisk sanger synger og spiller færøske viser, salmer og sange som han selv akkompagnerer på guitar. Sang og musik kommenteres kort mellem hvert sang-og musikstykke af sognepræst Hans Eiler Hammer, der er far til Hans Martin. Efter koncerten går vi i præstegården Holstebrovej 9 – og nyder kaffen / teen, inden Hans Eiler tager os med på en billede-og filmfortælling om færøsk historie, samfund og kultur. Aftenen er optakt til valgmenighedens rejse til Færøerne i 2018 og valgmenighedspræst Ronald Risvig introducerer rejsen denne aften. **Aften er åben for alle også de der ikke måtte ønske at deltage i Færøerjensen.** Pris kr. 50,00 for kaffe/ the og brød.





01. december HVAD ER DET DER GØR JULEN TIL NOGET SÆRLIGT?

Koncertgudstjeneste

Lyset – Nærværet – Varmen og de mange smukke julesange-og salmer.

Det er hvad vi skal opleve i Valgmenigheden den **1. søndag i advent**

Søndag den 3. december i Vind Kirke kl. 19:00

Hvor valgmenighedens organist Jane Vennersdorf og valgmenighedspræst Ronald Risvig har sammensat en koncertgudstjeneste. Her medvirker et udvalgt kor hvor skuespiller og sanger Kristoffer Sass er gæstesolist.

Alle er velkommen – ingen entre – og der serveres en forfriskning efter koncertgudstjenesten.

01. januar Nytårgudstjeneste i Vinding kirke kl. 13:30

Gæstesolist Rasmus Skou medvirker på trompet foruden kirkesanger Ninna Særkjær og organist Jane Vennersdorf. Alle tre har nogle musikalske nytårsforfriskninger til os. Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden et godt nytår, mens vi nyder et glas champagne og et stykke kransekage.

07. januar Højskoledag med temaet „ Sammenhæng – Helhed og Mening“

Dagen begynder med gudstjeneste i Aulum Kirke og forsætter med frokost, foredrag, sang, musik og fortælling i Aulum Fritidscenter. Se det fulde program her i bladet.

04. Kyndelmisse Gudstjeneste i Vinding Kirke. Vi fejrer kyndelmisse (den 2. februar) og lysets komme og lysets betydning i den kristne kirke. Jesus

siger:»Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys.« (Joh.8,12) Og hos Grundtvig synger vi „Gud give os at skinne så, som himmellys skønt af de små!“ (DDS nr. 752,5)

10. marts højskoleeftermiddag i præstegården kl. 14:00-16:30 „En flygtning vender hjem“ Fortæller og musiker Helle Asmild har gennem et personligt møde skabt en almen fortælling om det at være flygtning. Efter fortællingen er der samtale / debat. Pris kr. 25,00 for kaffe / the - brød. Mere om dagen i næste kirkeblad.



Meddelelser fra præsten



Ronald Risvig

Ferie og studiefri

Jeg holder ferie og studiefri fra og med mandag den 13. til og med mandag den 27. november.

I dagene betjenes menigheden af Bent Ole Pedersen der afholder gudstjenester såvel den 19. som den 26. november. Ved akut behov kan jeg dog træffes på telefon 97 47 24 13

Læs præstens prædikener på valgmenighedens hjemmeside

Klik ind på www.avv-valgmenighed.dk og videre under „Bibliotek“ Her er der samlet 12 prædikener fra siden maj 2013 og frem til 1. søndag i advent 2016. Herefter lægges der en prædiken ind hver måned. Så den næste samling bliver „Prædikenerne kirkeåret 2016-17.“ Du kan også få prædiken direkte på mail. Se nedenfor.

Få prædiken som mail

Har du lyst til at få prædiken direkte på mail, for at læse den i ro og fred, med

tid til refleksion, så send din e-mail adresse til ronald-risvig@hotmail.com og du modtager ugens prædiken efter gudstjenesten

Skriv - eller kom med forslag til stof i bladet

Kirkebladet udkommer tre gange om året. 1. marts. 1. juli. 1. november. Alle opfordres og er velkommen til at sende indlæg. Ligesom du er velkommen til at komme med forslag til stof, der kan bringes i bladet. Du kan også henvende dig personligt til Ronald, der gerne hjælper med at gøre stoffet klar til bladet. **Indlæg til næste nummer skal være fremme senest den 10. februar 2018 og sendes til:**

ronald-risvig@hotmail.com

Besøg af eller på besøg hos præsten

Jeg kommer gerne på besøg, så sig endelig til om I ønsker besøg. Det kan være til en uformel samtale som mere alvorlige emner i gerne vil tale om. Husk præsten har tavshedspligt. Og jeg modtager gerne besøg – såvel aftalte som spontane. I er altid velkommen til at kigge ind i præstegården. Det være for en længere samtale eller en kort.

Ønsker du fælles transport eller at gøre brug af kirkebil

Ved Gudstjenester og arrangementer, der ikke er i valgmenighedens eget regi og hvor nogle af jer måske ønsker og har brug for transport muligheder, da kan Ronald kontaktes. Han vil så sørge for fælles kørsel eller bestilling af taxa. Kontakt Ronald i god tid og gerne senest en uge før selve arrangementet
Telefon 97 47 24 13

Anmeldelse



Thomas Bredsdorff: *Tøsne og forsytia. Noget om livet med Alzheimers*. Gyldendal, 2017

Da min ældste datter Majken fortalte hun havde læst Thomas Bredsdorff „Tøsne og forsytia. Noget om livet med Alzheimers“ og var blevet meget optaget af den. Spurgte jeg straks om hun kunne tænke sig at anmelde bogen her i kirkebladet. Jeg havde selv læst bogen og blev meget betaget af såvel, indhold som sproget. På en måde var det et møde med min egen alderdom og tanker om forfald og fare for mistede evner, der jo rykker nærmere og nærmere. Noget der jo ikke ligger lige for – for et ungt menneske på 32 år. Min tanke var, at det kunne være spændende at høre et ungt menneskes oplevelse af Bredsdorffs bog. Det får i her nedenfor Ligesom I får et stykke kort prosa fra Majkens hånd. „Synderinden“ som er

et af flere skrifter Majken medsendte i forbindelse med ansøgning om optagelse på den Jyske Forfatterskole, hvor hun påbegynder et halvt års forløb medio oktober. „Synderinden“ bringes her i bladet og Niles Larsens Stevns fresco af „Kristus og Synderinden“ er forsiden af kirkebladet.

Ronald Risvig



Foto: Privat

Majken Skærlund Risvig

Cand.mag. i nordisk sprog og litteratur og religionsvidenskab fra Aarhus Universitet. Har som studerende arbejdet på demensafsnit som ufaglært medhjælper og siden undervist i dansk på gymnasium og teknisk skole. Mor til toårige Alfred, gift med ungdomskæresten Esben. Arbejdsløs, og optaget på den Jyske Forfatterskole fra oktober 2017.



Fortiden svinder og fremtiden er forbi

Thomas Bredsdorff: *Tøsne og forsytia. Noget om livet med Alzheimers*. Gyldendal, 2017

Som læser hænder det, man støder på en bog, der efterlader et varigt indtryk. En dag faldt jeg tilfældigt over denne bog, og satte mig med den. Og blev siddende. Jeg rejste mig ikke, før meget tunge øjenlåg tvang mig til at gå i seng. Det var „Tøsne og forsytia“, en personlig beretning om livet som pårørende til en person med Alzheimers, der læses med samme intensitet som en god spændingsroman.

Bogen er Thomas Bredsdorffs beretning om hans hustru Lene, der er blevet diagnosticeret med Alzheimers. Vi følger hende som sygdommen skrider frem og hendes hjerne langsomt nedbrydes. Sideløbende indvies vi i ægteemandens forsøg på at finde sig til rette med sygdommen og den nye situation, og vi følger hans vrede, afmagt og fortvivlelse ved at se sin hustru forsvinde for øjnene af ham. Midtvejs får vi perspektiv på den personlige historie, da Bredsdorff let tilgængeligt gennemgår demensens og aldringens forskning og idehistorie.

Sygdomsforløbet følges nogenlunde kronologisk, men i en let form: en række af øjebliksbilleder. I bogens første del fylder de lyse øjeblikke, og der dvæles ved de gode oplevelser, der fortælles i nutid, hvilket lader os nyde nærværet

noget mange af os, statistisk set, vil komme til at opleve. Men samtidig er den livsbekræftende, nærmest opløftende, idet den viser, hvor meget glæde og kærlighed vi kan finde, når vi tør – eller bliver tvunget til – at stå stille, og være nærværende og til for hinanden, i det korte øjeblik vi har.

Thomas Bredsdorff har dermed på en gang begået en meget personlig bog om livet med Alzheimers og en for alle vedkommende bog, der såmænd blot kunne have heddet: „Tøsne og forsytia. Noget om livet.“

Majken Skærlund Risvig



Forsiden:



Fresco af Niels Larsen Stevns „Kristus og Synderinden“ Farisæerne vil have kvinden stenet, men Jesus siger: »Den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten på hende.«(Joh.8,7) Fra over udgangen i våbenhuset i Vrensted kirke, Ålborg Stift.

Biblens „Synderinde“

I Det Nye Testamente møder vi kvinden der er grebet i ægteskabsbrud. Hende vi kende som „Synderinden“. Det er her, hvor nogle skriftkloge farisæere kommer til Jesus med en kvinde, der var grebet i ægteskabsbrud og stiller hende foran ham og siger: »Mester, denne kvinde er grebet på fersk gerning i ægteskabsbrud, og i loven har Moses påbudt os at stene den slags kvinder; hvad siger du?« Det sagde de for at sætte ham på prøve, så de kunne anklage ham. Men Jesus bøjede sig ned og gav sig til at skrive på jorden med fingeren. Da de blev ved med at spørge ham, rettede han sig op og sagde til dem: »Den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten på hende.« Og han bøjede sig igen ned og skrev på jorden.“ Efter de ord luskede mændene

en efter en lige så stille væk og da Jesus var blevet alene tilbage med kvinden rettede han sig op og sagde til hende: »Kvinde, hvor blev de af? Var der ingen, der fordømte dig?« Hun svarede: »Nej, Herre, ingen.« Så sagde Jesus: »Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå, og synd fra nu af ikke mere.« (Joh. 8,1-11)

Tiltale

Sådan lyder det også til os, der hører Jesu ord: „Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå, og synd fra nu af ikke mere“ Sådan lyder det også til kvinden med barnet der lever anno 2017. Hende vi hører om i Majken Skærlund Risvigs kort prosa tekst. For nok kan vi blive stenet og udstillet i det offentlige rum, ligesom vi selv kan optræde farisæisk. Men Vor Herre fordømmer og udstiller ingen. Med sin varme og dybe humor, minder han os i stedet om, at vi alle, billedligt talt, bor i åndelige glashuse. Og kaster vi alligevel med sten, da ender vi med at være hjemløs i verden.

Ronald Risvig

SYNDERINDEN

Hun ligger på knæ, med enden i vejret og hovedet bøjet i bøn. Men hendes hoved er ikke vendt mod Mekka, det er begravet i pusletasken, på entrégulvet, mens hun fremsiger sine bønner:

„Babyalarm, sutteklud, skiftetøj, bleer, sutteflaske.

I som råder over alle ting.

Giv mig en dag med overskud og forlad mig mine mangler som også jeg forlader hans.

Led mig ikke ind i raseri men fri mig fra mig selv.

For jeres er dagen, hvilen og glæden I evighed.“

Men hendes bønner høres sjældent, hun glemmer ting.

Babyalarm, sutteklud, skiftetøj, bleer, sutteflaske.

Og så står man der, på herrens mark, uden en babyalarm, så dagens hviletid forgår i konstant anspændte ører og ture frem og tilbage fra barnevognen. Eller uden skiftetøj, med opkast på trøjen, så middagen inficeres af babygylp. Eller – Gud forbyde! – uden sutteklud, så middagsluren truer med helt at udeblive. Så be'r hun igen, med hovedet vendt mod barnevognens kuppel:

„Giv mig hvile, giv mig ro!“

Men hendes bønner falder for døde øren, her levnes ingen hvile til den glemsomme synderinde. Hun havde troet, det ville blive bedre – at hun ville

blive bedre. At man gennem forsagelse og bøn, opofrelse og selvudslettelse ville blive belønnet: At hendes bønner ville blive hørt.

Men ingen hører, ingen hjælper.

Og hun glemmer.

Hun drømmer om, en dag at glemme selve ham.

Pakke pusletaske, huske alt: babyalarm, sutteklud, skiftetøj, bleer, sutteflaske – pakke barnevogn, spænde autostol fast og køre sin vej.

Nej, måske glemmer hun endda det, barnevognen, autostolen. Måske glemmer hun en dag den altomfavnende pusletaske. Måske går hun over entrégulvet uden så meget som at bøje hovedet for den guddom, som hun har givet alt og som har nægtet hende alt til gengæld.

Så sætter hun sig ind i sin bil og kører. Alene.

Det er en kættersk tanke.

Hun holder den for sig selv, af frygt for offentlig stening.

Majken Skærlund Risvig



Sandheden om et menneske

Ved Ronald Risvig valgmenighedspræst

Denne udgave af kirkebladet udkommer omkring Alle helgen, der jo fejres den første søndag i november. Her mindes vi de døde, både dem vi har mistet siden forrige Alle helgen, men også de mennesker vi har kendt gennem livet og som ikke længere lever. Ligesom vi mindes de kristne der gennem tiderne, har vidnet om deres kristne tro. Og her ved Alle helgen, som ved dødsfald og begravelse og mærkedage, er det naturligt at reflekterer og tænke på det eller de mennesker, vi har mistet. Et centralt spørgsmål er: „Hvad er sandheden om det menneske vi kendte og hvad er sandheden om det liv, vi havde sammen?“ Måske stiller vi ikke spørgsmålet på denne måde, men det er vel det, der ligger i vore tanker og overvejelser over et fælles liv, som ægtefælle, venner, gode bekendte, eller kollegaer.

Det korte svar

Svaret på ovenstående kan udtrykkes meget kort: „Sandheden om et menneske er givet med åbenbaringen af Jesus Kristus. Han der både var sandt menneske og sand Gud.“ Det er hvad præst og salmedigter Hans Anker Jørgensen holder op for os i salmen: „Se hvilket menneske“ (Der er trykt på bagsiden af bladet her)

Kort, enkelt og fyndigt tages vi af salmedigteren med på en rejse i Jesu liv: „Brød til de sultende“ henviser til „Bespisningen på bjerget“ „Fest for de fattige“ Her

er det den store nadver Og tempelrensningen, det er der hvor kræmmerne drives ud. Ligesom vi synger om Jesu lidelse og død.

Nutid

Og det er ikke bare datid, ikke bare noget der skete en gang. Både med det appellerende SE i hver strofe og „Mærk, hvor Hans Ånd driver dødsangsten ud“ i sidste strofe, da holdes vi fast på, at det er her og nu. Det sker igen og igen ved gudstjenesten med dens dåb og nadver, som der henvises til i strofe fem. Det sker og her og nu i vort liv med hinanden – når vi tør tro, at „Sådan er skaberen. Sådan er Gud.“

Da er det vi indser, at vi i mange forhold ikke har formået og ikke formår at leve, som det var og er Guds mening med menneskelivet. Men det ændrer ikke på, hvad der er et sandt menneskeliv og hvad sandheden er om et menneske. For selvom vi gang på gang falder ud af troens vished, hvad jo også er sandheden om os, der er skabt i Guds Billede og samtidig lever på syndefaldets vilkår - da lyder det til os, trods synd og død, fra evighedernes evighed – fra Gud: Mit barn; uanset hvor fortvivlet og forvildet du end har været. Uanset, hvor troløs du end har levet, trods dine svigt og vildfarelse, så er der dog ét sted du altid har hjemme - I min kærlighed.“ Dét er sandheden om et menneske.



Aulum Vinding Vind Valgmenighed Gudstjenester



02. juli.	3.s. e. tri.	Vind	kl. 10:30	Ronald Risvig Kirkekaffe
29. okt.	19. s.e.tri.	Vinding	kl. 10:30	Ronald Risvig Kirkekaffe
05. nov.	Alle Helgen	Vind	kl. 10:30	Ronald Risvig Kirkekaffe
12. nov.	22.s. e. tri.	Vinding	kl. 10:30	Ronald Risvig
19. nov.	23.s. e. tri.	Aulum	kl. 10.30	Bent Ole Pedersen
26. nov.	s.s. i kirkeåret	Vinding	kl. 10:30	Bent Ole Pedersen
03. dec.	1.s. i adv.	Vind	kl. 19:00	Ronald R. Koncertgudstjeneste Se omtale
10. dec	2. s.i adv.	Aulum	kl. 10:30	Ronald Risvig
17. dec.	3.s.i adv.	Vind	kl. 10:30	Bent Ole Pedersen
24. dec.		Vinding	kl. 13:15	Aulum kl. 14:45 Ronald Risvig
25. dec.	juledag	Vind	kl. 10:30	
01. jan.	Nytårsdag	Vinding	kl. 13:30	Ronald Risvig Se omtale
07.jan.	1.s.e.h3k.	Aulum	Kl. 10:30	Ronald Risvig Højskoledag se omtale
14. jan.	2.s.e.h3k	Ingen		
21. jan.	s.s.eh3k.	Vind	kl. 10:30	Ronald Risvig Kirkekaffe
28. jan.	septuagesima	Aulum	kl.10.30	Ronald Risvig
04. feb.	Kyndelmisse	Vinding	kl. 19:00	Ronald Risvig Se omtale
11. feb.	fastelavn	Vind	kl. 10:30	Ronald Risvig
18. feb.	1.s.i fasten	Vind	kl. 10:30	Bent Ole Pedersen Kirkekaffe
25. feb.	2..s.i fasten	Aulum	kl. 10:30	Ronald Risvig
04. mar.	3.s.i fasten	Vinding	kl. 10:30	Ronald Risvig
11. mar.	Midfaste	Vind	kl. 10:30	Ronald Risvig

PLEJEHJEMSGUDSTJENESTER

07. nov.	Kastaniegården	kl. 10:15
14. nov.	Sørvad Plejecenter	kl. 10:30
05. dec.	Kastaniegården	kl. 10:15
12. dec.	Sørvad Plejecenter	kl. 10:30
19. dec.	Kastaniegården	kl. 10:15
24. dec.	Juleaftensdag Birketoft	kl. 10:00
09. jan.	Sørvad Plejecenter	kl. 10:30
06. feb.	Sørvad Plejecenter	kl. 10:30

Plejehjemsgudstjenesterne er åben for alle interesserede, såvel pårørende som andre.
Ronald Risvig er præst ved gudstjenesterne

Kirkebil til gudstjenester og arrangementer bestilles dagen før ved Tommys Taxi
Telefon 97 47 14 00. Der betales 10 kr. til chaufføren



Se, hvilket menneske

Se, hvilket menneske,
se, hvilket sind.
Se, hvor han glad lukker
udskuddet ind.
Brød til de sultende
deler han ud.
Sådan er Skaberen.
Sådan er Gud!

Se, hvilken kreativ
kærlighedsmagt.
Hør de fantastiske
ting, han har sagt.
Fest for de fattige!
lyder hans bud.
Sådan er Skaberen.
Sådan er Gud!

Se, hvor han helbreder
hjerte og krop.
Se, hvor han slider og
slæber sig op.
Se, hvor hans kraft driver
kræmmerne ud.
Sådan er Skaberen.
Sådan er Gud!

Se, hvor han kæmper for
frihed og fred.
Se, hvor han fængsles og
dræbes derved.
Se, hvor han følger sin
kærligheds bud.
Sådan er Skaberen.
Sådan er Gud!

Se, hvor han gør sig til
brød og til vin.
Mærk, hvor han nu gør din
byrde til sin.
Mod til de modløse
deler han ud.
Sådan er Skaberen.
Sådan er Gud!

Se, hvilket menneske,
se, hvilket mod.
Se, hvor han angriber
ondskabens rod.
Mærk, hvor hans Ånd driver
dødsangsten ud.
Sådan er Skaberen.
Sådan er Gud!

Hans Anker Jørgensen 1987.

Mel.: Merete Wendler 1987